



20 tot 27 de-
cember
2013

Kerstreis Zeeland



W1303B

Christiaan Catz
Linda Meijer
Jacco Maree
Willem Prenger
Jean Feuggelen
Jaap Erkelens
Ronald Erkelens
Hanneke Nieuwland
Rian van Kuppenveld

Inhoud

Vrijdag 20 december: Start vakantie.....	3
Zaterdag 21 december: Kerstmarkt Middelburg	4
Zondag 22 december: Kerstspel Thomaskerk en strand.....	6
Maandag 23 december: Bowlen en kerstmarkt Antwerpen.....	10
Dinsdag 24 december: Zwemmen	13
Woensdag 25 december: Eerst kerstdag	15
Donderdag 26 december: Tweede kerstdag en circus	19
Vrijdag 27 december: Weer naar huis.....	22

Vrijdag 20 december: Start vakantie.....

Vandaag zijn we vertrokken vanuit Arnhem bij Tendens met Willem, Hanneke en Rian.

Vandaar naar Veenendaal waar we Linda, Christiaan en Jacco hebben opgepikt om door te rijden naar Breda waar we Jean hebben opgehaald.

Toen reden we verkeerd waardoor we pas tegen 4 uur aankwamen in Burgh Haamstede, en daar kwamen we meteen Jaap en Ronald tegen die ook net aankwamen.

Nadat we ons hadden geïnstalleerd in het huisje hebben we macaroni ge-



maakt en gegeten.

Na het eten zijn Jaap en Rian boodschappen gaan doen in Zierikzee.

's Avonds hebben we nog de finale van the Voice of Holland gekeken en zijn we daarna heerlijk gaan slapen in ons luxe huisje.

Zaterdag 21 december: Kerstmarkt Middelburg

Vanmorgen heeft iedereen lekker uitgeslapen om daarna lekker met een kopje koffie of thee wakker te worden voor de televisie.

Na een lekker ontbijtje hebben we lunchpakketjes gemaakt en zijn we daarna naar Middelburg gereden om naar de kerstmarkt te gaan.

In Middelburg aangekomen hadden we de kerstmarkt zo gevonden in het mooie oude centrum. Eerst hebben we nog even naar een koor geluisterd dat kerstliedjes zong. De kerstmarkt zelf viel wat tegen. Er was wel een mooie kerststal waar we nog een groepsfoto hebben gemaakt.



Daarna zijn we Middelburg nog in geweest om kaarten te kopen en verschillende cadeautjes te kopen.

Het weer werkte niet echt mee en toen zijn we toch maar weer naar huis gereden.

Na een lekkere kop koffie met cake zijn we het huisje gaan versieren met verschillende kerstspullen, om de kerst vast in huis te halen.

Jacco en Jaap hebben zelf papieren kerstballen gemaakt. Jaap was heel fanatiek en heeft 3 kerstballen gemaakt. Die hebben natuurlijk een prominente plek in het huis gekregen.



Christiaan heeft vanmiddag kerstballen en een piek gekocht voor zijn meege-
 nomen boom. Deze heeft hij samen
 met Hanneke en Linda opgetuigd. De
 kerstsfeer is nu volledig tot ons huisje
 doorgedrongen. De kerst mag wat ons
 betreft beginnen!



Na een lekker maalt met hamburgers, ge-
 bakken aardappelen en sla zitten we lekker
 allemaal te relaxen.
 Vanavond hebben we weer een talenten-
 jacht gekeken op televisie, ditmaal Hol-
 land's got talent.



Zondag 22 december: Kerstspel Thomaskerk en strand

Vanmorgen was het al vroeg dag. We zijn vroeg opgestaan om in Zierikzee naar de kerk te gaan. Daar was in de Thomaskerk een kerstspel die door kinderen werd opgevoerd.



Het kerstspel ging over een winkel, Droom en Vreesman. Deze winkel had kerstuitverkoop en ze besloten om mooie kettingen te verkopen met medaillons. Vanuit dit verhaal kwam een Bijbelverhaal over de voorouders van Maria. De kinderen hadden leuk gespeeld en alle deelnemers hebben genoten van het

kerstspel. We hebben in de kerk ook nog kerstliedjes gezongen, en kregen daarna een lekker kopje koffie.

Na de kerkdienst zijn we in het huisje lekker overgebleven macaroni gaan eten met gebakken eieren, en, om de combinatie nog vreemder te maken, met suikerbrood.



Toen zijn we vanmiddag naar het strand gegaan voor een lekkere uitwaaiwandeling.

En, het werd ook een echte uitwaaiwandeling!



Door het rulle zand en de harde wind werd het een ware sportieve uitdaging. Zelfs Jean moest hele stukken lopen omdat het niet mogelijk was om de rolstoel te duwen. Ook Jaap had het moeilijk, maar ook hij heeft het eindpunt gehaald.

Het eindpunt was een strandtent waar een heerlijke kop koffie of warme chocolamel op ons stond te wachten.



Omdat Jean en Jaap niet veel verder meer konden lopen, is Rian samen met Linda, Willem, Jacco, Christiaan en Ronald de bus gaan halen. Hanneke heeft samen met Jean en Jaap gewacht.



's Avonds zijn we heerlijke pannenkoeken gaan eten. Er werden allerlei heer-



lijke pannenkoeken besteld.

Linda bestelde een Hawaii-pannenkoek, Ronald en Jaap bestelden allebei een pannenkoek met spek en rozijnen. Willem had samen met Jacco en

spek met ananas pannenkoek. Christiaan had een kaas met salami pannenkoek die hij niet helemaal op kon, maar gelukkig hadden we Ronald nog die de rest wel op kon. Hanneke had een pannenkoek met gyros en Rian een pannenkoek met geitenkaas.



Bijna iedereen had toen nog niet genoeg, want er konden nog goede grote toetjes in! Alleen Christiaan en Rian pasten hiervoor.
's Avonds terug in het huisje hebben we nog televisie gekeken en zijn we weer lekker op tijd gaan slapen.



Maandag 23 december: Bowlen en kerstmarkt Antwerpen

We zijn de ochtend begonnen met lekker rustig opstaan en relaxed ontbijten. Daarna zijn we een heerlijk uurtje gaan bowlen.



Op de eerste baan waren Hanneke, Ronald, Jacco en Jean aan het bowlen. Op de tweede baan streden Jaap, Linda, Christiaan, Willem en Rian om de eer van de overwinning.

Er werd goed gestreden door iedereen, de strikes en spares vlogen je om de oren.

Uiteindelijk was de eindstand voor baan 1 als volgt:

1. Ronald
2. Jacco
3. Jean
4. Hanneke

Voor baan 2 was de eindstand ook spannend:

1. Rian
2. Willem
3. Jaap
4. Linda
5. Christiaan

Na het bowlen zijn we meteen op weg gegaan naar Antwerpen. In het busje hebben we lekker boterhammen met hamburgers gegeten. Daar zijn we naar de kerstmarkt met eten en drinken. Jean heeft er een mooi horloge ge-



geweest. Het was een mooie veel mooie kraampjes, muziek, ken. Jean heeft er een mooi kocht waar hij heel trots op is.

Er was ook een kermis bij waar verschillende deelnemers zich aan een aantal spelletjes waagden.



Jacco en Jaap hebben met darten mooie prijzen gewonnen. Jacco had een mooie knuffel. Jaap, Linda en Jean hebben ook nog blikken gegooid. Jaap heeft daarbij een tijger gewonnen die Ronald mocht hebben. Linda heeft een horloge gewonnen. Jean heeft een mooie dolfijn gewonnen.

Daarna hebben we nog lekkere Brusselse wafels gegeten voordat we naar huis vertrokken.

Helaas deed de navigatie het niet meer waardoor we een heel eind omgereden zijn. Dat was geen ramp, het was toch wel gezellig.





Eenmaal in het huisje hebben we heerlijke boerenkool met worst en nog een paar hamburgers gegeten.

's Avonds heeft Rian de gitaar gepakt en hebben we met zijn allen nog liedjes gespeeld en gezongen.



Dinsdag 24 december: Zwemmen

Rian is vanmorgen vroeg al boodschappen gaan doen, om de laatste lekkere dingen in huis te hebben voor de kerst. Het waaide ontzettende hard, maar in het huisje was het lekker warm en gezellig.

Na het ontbijt, waarbij we heerlijke verse Zeeuwse bolussen hebben gegeten, zijn we naar Ouddorp gereden om bij Port Zélande te gaan zwemmen in het subtropische zwemparadijs.

We hebben een heerlijke dag gehad in het zwembad.

Christiaan heeft lekker genoten van het golfbad, en ook heeft hij alle glijbanen uitgeprobeerd. De glijbaan met de band is hij meerdere keren af geweest.

Ronald vond alles leuk in het zwembad. Hij vond de glijbaan leuk en ook vooral de wildwaterbaan. De glijbaan met de band vond hij toch wat te eng.

Hij ging liever met zijn vader in het bubbelbad zitten.

Jaap heeft heerlijk relaxed in het bubbelbad gezeten. Ook Jean kon daar goed van genieten.

Jacco en Hanneke gingen van de glijbaan met de band maar hadden niet helemaal door wat voor glijbaan dat was. Het ging hun wel wat te hard. Hanneke heeft de moed bij elkaar geraapt en is daarna toch nog een keer met Christiaan geweest. Jacco is toen maar in het bubbelbad gaan zitten.

Linda heeft lekker van alle baden genoten, maar vooral ook van het bubbelbad. De wildwaterbaan heeft ze ook geprobeerd, maar dat was toch wel eng.

Willem vond alle snelle dingen wat te eng en heeft vooral genoten van anderen in het zwembad.



Jean was wel aan mopperen op alle trapjes, maar vond het toch wel heel lekker in het bubbelbad.

We hadden de beste dag uitgekozen voor een dagje zwembad. Het heeft hard gewaaid en ook veel geregend vandaag.

Eenmaal terug in het huisje hebben we gekookt en genoten van de kipkerrie met rijst en salade. Iedereen had zo'n honger van het zwemmen dat alles helemaal op was.

Na het eten was iedereen wel uitgeblust van een lange dag zwemmen en zijn we met een hapje en een drankje, en weer Zeeuwse bolussen, voor de televisie beland.

Jean heeft nog samen met Hanneke zijn kaarten geschreven zodat ze toch nog voor vertrek op de bus kunnen.

Morgen is het kerstmis, daar kijken we allemaal wel naar uit.



Woensdag 25 december: Eerst kerstdag

De kerst zijn we begonnen met een lekkere uitslaapochtend. Nadat iedereen op was hebben we een heerlijk kerstontbijt gegeten met lekkere broodjes en worstenbroodjes.

Na het ontbijt was er even tijd voor wat huishoudelijke klussen. De was van Willem moest nog worden gedaan omdat hij vrijdag nog een weekje doorgaat met vakantie vieren.

Na het ontbijt hebben we nog even naar de televisie gekeken met heerlijk kerstbrood, de paus met zijn urbi et orbi en ook hebben we gekeken naar de eerste kersttoespraak van Koning Willem Alexander.



Jaap, Ronald, Willem, Sean, Jacco, Christiaan en Rian zijn toen naar het strand gegaan voor nog een lekkere strandwandeling.





Linda en Hanneke zijn naar de kerk gelopen. Die was dicht en toen zijn ze naar de volgende kerk gelopen waar ze een gezinsdienst hebben bijgewoond. Daarna hebben ze genoten van een lekker hapje en drankje bij de kerk. De mannen zijn samen met Rian eerst nog even op zoek geweest naar sigaretten voor Jaap. Toen dat gelukt was konden zij op weg naar het strand. Daar hebben zij lekker een stukje op het strand in de zon gelopen. Eenmaal terug in het huisje hebben we nog even lekker fris gedronken met een kerstkransje.

Toen is Rian begonnen met de voorbereidingen voor het kerstdiner.

We hebben heel gezellig en niet te vergeten lekker gegourmet met zijn allen.



Dat was een heel leuk kerstdiner.

Na even opgeruimd en vooral uitgebuikt te hebben van het kerstdiner hebben we nog een heerlijk toetje op. Lekker chocolade-ijs, kaneelijs en straciatella-ijs met slagroom.

De rest van de avond hebben we heerlijk genoten van de televisie met circus en muziek om daarna voldaan naar bed te gaan.

Morgen gaan we naar het circus, daar hebben we ook heel veel zin in!



Donderdag 26 december: Tweede kerstdag en circus

De laatste echte vakantiedag is aangebroken voordat we morgen naar huis gaan.

Na weer een lekkere uitslaapochtend hebben we weer heerlijk ontbeten met broodjes vers uit de oven en worstenbroodjes. Ook hadden we nog lekker eiersalade en tonijnsalade over van gisteren voor op de broodjes.



Na het smeren van de broodjes voor tussen de middag zijn we op weg gegaan naar Vlissingen waar het kerstcircus op ons wachtte.

Daar aangekomen kwamen we in een heerlijk verwarmde circustent waar we plaatsen hadden tegen de ring aan waardoor we alles heel goed konden zien.



We hebben allerlei acts voorbij zien komen waar we allemaal heel er van hebben genoten. Natuurlijk was er een clown die allerlei grappige dingen deed. Ook waren er allerlei acrobatenacts die heel knap waren.

Wat iedereen heel mooi vond was een act met motoren die in een soort koepel heel hard

rondjes reden.



Ook waren er verschillende dieren-acts, zoals paarden, honden en katten. Er waren ook honden die paard reden, dat was ook erg grappig.

In de pauze hebben we nog lekker gedronken en chips gegeten.



Het was al met al een hele geslaagde laatste middag.

Toen we terug waren in het huisje hebben we nog een heerlijke maaltijd genoten van wat er van het gourmetten van gisteren over was. Van alle groenten hadden we soep gemaakt en van alle andere dingen was ook over. Hierdoor hebben we weer een heerlijke kerstmaaltijd op. Als toetje hebben we nog een lekkere eigen gemaakte pudding op en ook nog ijs dat over was van gisteren....

's Avonds kwam Andre van Duin op televisie en hebben we nog heerlijk gelachen. Sommigen waren moe van de week vakantie en zijn vroeg naar bed gegaan.

Ook hebben we 's avonds alvast de eerste spullen opgeruimd, zoals de kerstboom. Christiaan en Hanneke hebben zich daarmee bezig gehouden.

Toen we 's avonds nog een rondje maakten waarin iedereen kon aangeven wat hij het leukste van de vakantie vond waren het circus en het zwemmen topfavoriet, maar ook het wandelen bij de zee werd genoemd. Voor Christiaan was echter het voorin in het busje zitten het leukste van allemaal!

Vrijdag 27 december: Weer naar huis.....

De dag begon vroeg vandaan, want we moeten alles opruimen en vertrekken weer naar huis na een heerlijke week vakantie.

Om 09.00 uur werd Jean alweer opgehaald in het huisje en vertrok hij alvast naar België.

Nadat alles was opgeruimd en ingepakt hebben we de bus ingepakt en is de rest om 09.45 uur vertrokken naar Veenendaal.

In Veenendaal stond het busje voor de volgende vakantie van Willem al te wachten om hem weer mee te nemen naar Zeeland voor een volgende week vakantie.

Ook de dochter en zus van Jaap en Ronald was er al snel om hen mee te nemen. Linda werd opgehaald door haar vrijwilliger. Daarna was Christiaan aan de beurt die ook door zijn vrijwilliger werd opgehaald. Als laatste werd Jacco opgehaald door de taxi die hem weer naar huis zou brengen.

Na de vele afscheidszonen en handen en het uitzwaaien van iedereen was de vakantie dan toch echt tot een einde gekomen.

We kunnen hiermee terugkijken op een heerlijke week waarin we veel leuke dingen hebben gedaan.

Iedereen heel erg bedankt en wie weet tot een volgende keer!



Linda



Christiaan



Jean



Ronald



Willem



Jaap



Jacco



Hanneke



Rian